

Altijd die afkeurende blik in z'n oogjes. Bij alles wat ik deed die wijze oogjes: 'Je bent een slechte moeder'. Nou Nico, ik zal je 'es wat vertellen: jij bent een slecht kind. Want dat kan ook namelijk. Voor mij ben jij een slecht kind geweest. Ik heb me altijd verschrikkelijk gevoeld als jij in de buurt was.

**JAN**

Nee! Nu ophouden. Ik wil dit niet. Daar is dit helemaal niet voor bedoeld. Hou je mond Els, je zegt verschrikkelijke dingen.

**ELS**

Goed Jan. We stoppen. Hier stopt het.

*Ze loopt naar de deur.*

**BIBI**

Mamma niet naar buiten.

**JAN**

Toch niet zo de kou in? Je vriest dood. Els, je vriest dood.

**ELS**

Ja. En wat zijn jullie daar aan toe.

**BIBI**

Mamma.

**SANDRA**

Ik ga de spullen pakken, we gaan. Nu.

*ELS gaat naar buiten. SANDRA begint te pakken. BIBI en NICO kijken elkaar aan. VON neemt nog wat te drinken.*

**BIBI**

Pappa. Ga 'r achterna. Ze vriest dood.

*Hij is even totaal in paniek en dan overvalt hem een enorme rust. Hij gaat zitten.*