



Liedjes uit de zestiende en zeventiende eeuw

Muziek is overal. We horen de hele dag muziek om ons heen, via radio, tv, cd, dvd en Internet. Veel mensen zingen hardop of in zichzelf mee. In het zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederland was dat niet anders. Ook toen zong iedereen, van hoog tot laag, op allerlei plaatsen en bij allerlei gelegenheden. Liedboeken uit die tijd ge-

Sommige liedjes van vroeger zijn goed herkenbaar, zoals tekst en melodie van het Sinterklaasversje hieronder.

Rond 1665 schilderde Jan Steen het Sinterklaasfeest. Kinderen verheugen zich over de cadeaus die ze in hun schoen hebben gevonden – op één na, die heeft een roe gekregen. Sommigen zingen een liedje in de schoorsteen, terwijl de gniffelende volwassenen verast meeleven. De rituelen van tegenwoordig bestonden toen dus ook al.

cd-1 Sinte Nic'laas Bisschop

* Sinte Nic'laas Bisschop
goed, heilig man;
wil je wat in mijn schoentje geven,
God loont u dan.

5 Geef me een beurs met bellen,
zo zal ik je niet meer kwellen.
Zolang als het God gelieft,
heb ik Sinterklaasje lief.