

Σήμερα γιορτάζουμε

Εδώ τα Χριστούγεννα σίναι διαφορετικά...



Ο Νίκος διαβάζει τα κείμενα που έγραψαν οι μαθητές του για τις γιορτές στην Ελλάδα.



Αλίνα μου,

Τι κάνεις; Άρχισες να φτιάχνεις γλυκά για τα Χριστούγεννα; Βρήκες ιδέες για όλα τα δωράκια που θα κάνεις; Δε βλέπω την ώρα να έρθω στο Γκρατς για διακοπές. Εδώ τα Χριστούγεννα δεν είναι όπως στην Αυστρία. Μου φαίνεται ότι για τους Έλληνες η μεγαλύτερη γιορτή είναι το Πάσχα. Γι' αυτό, οι παραδόσεις και οι συνήθειες των Χριστουγέννων δεν έχουν κάτι τόσο χαρακτηριστικό.

Δεν ξέρω αν τα Χριστούγεννα στην οικογένεια του φίλου μου είναι τυπικά ελληνικά ή αν γενικά υπάρχουν τυπικά ελληνικά Χριστούγεννα, αλλά, για μένα, λείπει κάτι. Φυσικά, ένα πράγμα που λείπει εδώ είναι τα χιόνια. Οι Έλληνες προσπαθούν πολύ να φτιάξουν την ατμόσφαιρα, αλλά, κατά τη γνώμη μου, δεν το καταφέρνουν καλά. Στολίζουν τα μαγαζά, κάποια σπίτια και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τόσο πολύ που γίνονται κίτς. Ξέρω πως είναι δύσκολο στην Αθήνα να βρεις ένα πραγματικό έλατο, αλλά, για μένα, είναι

καλύτερο να μη βάζουν τίποτα, παρά να βάζουν ένα πλαστικό δέντρο. Λείπουν, επίσης, τα πολλά είδη τσαγιού, λείπει το ζεστό και αρωματισμένο κόκκινο κρασί για το κρύο, λείπει η μεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων γλυκών. Εδώ έχουν όμως δύο τυπικά γλυκά, τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, που είναι υπέροχα. Θα σου φέρω από αυτά.

Η ατμόσφαιρα πάντως την παραμονή των Χριστουγέννων είναι πολύ χαρούμενη. Σε ξυπνάνε τα παιδιά που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να πούνε τα κάλαντα. «Να τα πούμε;» ρωτάνε την ώρα που ανοίγει η πόρτα. Αν η απάντηση είναι «Να τα πείτε», αρχίζουν να τραγουδούν τα κάλαντα βιαστικά. Όταν τελειώσουν, εύχονται «Και του χρόνου!» και εσύ τους δίνεις γλυκά ή χρήματα (σύγουρα τα παιδιά θα είναι πιο ευχαριστημένα, αν τους δώσεις λεφτά).

Η οικογένεια του φίλου μου δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο την παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά ανήμερα τα Χριστούγεννα, το μεσημέρι, μαζεύονται όλοι για φαγητό. Η πιο μεγάλη γιορτή όμως είναι το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς: κάνουν το τραπέζι στην οικογένεια και σε φίλους και μαγειρεύουν περίπου δέκα διαφορετικά φαγητά! Τρώνε, πίνουν, παίζουν χαρτιά και στις 12 τα μεσάνυχτα εύχονται όλοι «χρόνια πολλά» και «καλή χρονιά». Μετά κόβουν τη βασιλόπιτα και δίνουν μικρά δωράκια. Όποιος βρει στο κομμάτι του το φλουρί, θα είναι ο τυχερός της χρονιάς. Όσοι, βέβαια, δεν το πετύχουν με την πρώτη θα έχουν κι άλλες ευκαιρίες: βασιλόπιτα κόβουν μέχρι και τον Φεβρουάριο, στη δουλειά, στο σχολείο, στο γυμναστήριο ή όπου αλλού μαζεύονται!

Η Ελλάδα είναι η χώρα του ήλιου, της θάλασσας και του καλοκαιριού. Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν περισσότερο στην Αυστρία. Πρέπει να διαλέγεις το σωστό μέρος, τη σωστή εποχή, έτσι δεν είναι; Θα τα πούμε από κοντά σε έναν μήνα. Φιλάκια, Αντρέα



ενότητα



Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι τόσο διαφορετικά από τα Χριστούγεννα στην Κορέα. Εδώ μαζεύεται όλη η οικογένεια και τρώνε όλοι μαζί. Στην Κορέα, όμως, ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο. Περνάμε τις γιορτές με όποιον θέλουμε. Κι αν είμαστε στο σπίτι, βλέπουμε μόνο τηλεόραση, επειδή κάθε χρόνο τέτοια μέρα δείχνει την ταινία *Μόνος στο σπίτι*. Στην Κορέα τα Χριστούγεννα δεν είναι τόσο σημαντική γιορτή. Είναι μόνο μια αργία. Την παραμονή έχουμε την ευκαιρία να πιούμε όσο κρασί θέλουμε, αφού την άλλη μέρα θα ξυπνήσουμε αργά.

Τώρα όμως είμαι μια ξένη που δεν έχει οικογένεια στην Ελλάδα. Έτσι, τη μέρα των Χριστουγέννων νιώθω μοναξιά. Δεν έχω παρέα, γιατί όλοι είναι στα σπίτια τους. Θέλω να κάνω μια βόλτα, αλλά εκείνη τη μέρα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Θα ήθελα να πάω στη χώρα μου, αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν έχω ακόμα την άδεια παραμονής. Τι να κάνω; Πάντα στις γιορτές είμαι λυπημένη. Δεν ξέρω τι θα κάνω αυτά τα Χριστούγεννα. Μάλλον θα πάω με το τραμ στο Σύνταγμα. Χάνα



Πώς το λένε;

Δε βλέπω την ώρα να έρθω.
Μου φαίνεται ότι...
Γι' αυτό...
Για μένα...
Κατά τη γνώμη μου...
... έτσι δεν είναι;
Θα τα πούμε από κοντά.
Παραμονή Χριστουγέννων
Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ανήμερα Χριστούγεννα
Ανήμερα Πρωτοχρονιά
Στολίζω το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τα παιδιά λένε τα κάλαντα.
Κάνω το τραπέζι.
Κόβουμε τη βασιλόπιτα.
Πετυχαίνω/Βρίσκω το
φλουρί.



Λέξεις, λέξεις

αργία (η)
γιορτή (η)
έθιμο (το)
μοναξιά (η)
παράδοση (η)
πετυχαίνω
στολίζω
συνήθεια (η)

1 Σωστό ή λάθος;

- Η Αντρέα δεν έχει χρόνο να πάει στο Γκρατς για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
- Η Αντρέα πιστεύει ότι οι Έλληνες έχουν πολύ χαρακτηριστικές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις.
- Για την Αντρέα, ο τρόπος που στολίζουν τα σπίτια και τους δρόμους οι Έλληνες δεν είναι πολύ ωραιοί.
- Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι τυπικά γλυκά των Χριστουγέννων στην Ελλάδα.
- Την ημέρα των Χριστουγέννων τα παιδιά λένε τα κάλαντα.
- Η βασιλόπιτα είναι ένα έθιμο της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα.
- Η Χάνα από τότε που είναι στην Ελλάδα νιώθει πάντα μόνη στις γιορτές.
- Η Χάνα τα Χριστούγεννα μάλλον θα κάνει μια βόλτα στην Αθήνα.

Σωστό



Λάθος

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |