

είπε ο Γιάννης, «κι εγώ με το λογιστή θα δουλέψω στο γραφείο».

Απόγευμα με βροχή

Η φύλη μου κι ο Νίκος ήρθαν στην ώρα τους, κάναμε μάθημα με τον Νίκο κι έφυγαν. Έπειτα κάθισα στον καναπέ και ήπια ένα τσάι, κι απέναντι μου, στην πολυθρόνα, ο Γιάννης έπινε κονιάκ περιμένοντας ακόμα το λογιστή. Περνούσε η ώρα καὶ κανείς δεν φωνόταν.

«Φταίει η βροχή», είπε ο Γιάννης - κι έτι θα ήταν, γιατί έβρεχε πραγματικά πολύ.

Επιτέλους, ύστερα από μισή ώρα, χτύπησε το κουδούνι. Ο Γιάννης πήγε ν' ανοίξει κι εγώ πήγα στην κουζίνα το φλιτζάνι μου. Συρίζοντας, βρήκα το Γιάννη κι έναν άγνωστο να χαμογελούν ο ένας στον άλλον, όρθιοι, πίσω απ' την πόρτα.

«Καλησπέρα», είπα χαμογελώντας κι εγώ.

«Καλησπέρα», χαμογέλασε κι ο άγνωστος, και κοίταξα το Γιάννη κι αναρωτήθηκα γιατί δεν πήγαιναν στο γραφείο. Ο Γιάννης σήκωσε ελαφρά τους ώμους* του.

«Βρέχει πολύ», είπα. «Να πάρω την ομπρέλα σαξ;» Και πηγαίνοντας προς το μπάνιο, έκανα νόημα στην κόρη του Νίκο, που ήταν κουφός*, στα αγγλικά, κι έπειτα περίμενα τον ενοικιαστή μιας γριάς θείας που μου έφερνε εμένα το ενοίκιο. Η Ελλη, που γύρισε κουρασμένη από τη δουλειά της, είχε μόλις κάνει μπάνιο και τόλιγε τα μαλλιά της. Η κόρη μου διάβαζε στο δωμάτιό της.

«Μείνε εσύ που περιμένεις πο πολύν κόσμο στο καθιστικό»,

τους ξέραμε όλοι όλους.

«Εντάξει», είπα αμήχανα γηρίζοντας.

Πίσω μου, στο διάδρομο, η Έλλη ψιθύρισε «Οχι, δεν τον ξέρω, δεν είναι για μένα», κι έφυγε. Μπροστά μου ο Γιάννης κι ο άγνωστος, στην ίδια θέση, όρθιοι, μου χαμογελούσαν.

«Μα βέβαια, κύριε Αντωνίου, τι κάνετε;» είπα χαρούμενα. «Περάστε». Κάθισε στην πολυθρόνα και με κοίταξε διασκεδάζοντας* «Με ξεχάσατε, ε;» με ρώτησε.
«Μα τι λέτε;», είπα. «Δε σας ξέχασα. Απλώς, δεν σας θυμάμαστε».

Ο Γιάννης έπεισε στον καναπέ χαϊδεύοντας* το μουστάκι του. Στο διάδρομο που οδηγούσε στα πίσω δωμάτια, έξω απ' το καθιστικό, ακούστηκε το πνυχτό* γέλιο της Έλλης κι ένας βαθύς αναστεναχμός της κόρης μου. Ο κ. Αντωνίου έστριψε το κεφάλι του και τις είδε, διπλα-δίπλα, ακουμπισμένες στον τοίχο, τη μια με πιτζάμες και ρολά στα μαλλιά, και την άλλη ξυπόλυτη*. Αποφάσισα να εξηγήσω, πριν βγάλει βιαστικά συμπεράσματα.*

«Εεε...», είπα χαμογελώντας πάντα, «κοιτάξτε, είμαι λίγο ζαλισμένη*. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Το πρωί ένας καθηγητής έδωσε την παραίτησή του από την επιπροτή, τηλεφωνικά, στην κόρη μου... κι έπρεπε να τον βρω να του μιλήσω... τώρα μόλις τέλειωσα μάθημα αγγλικών μ' έναν κουφό...».

«Μάλιστα...», είπε ο κ. Αντωνίου, λίγο διστακτικά*, και κοίταξε με ενδιαφέρον την κόρη μου, που εκείνη την εποχή ήταν ένα μικρό τέρας 11 χρονών. «Μάλιστα». Και αλλάζοντας τόνο, «Για να σας δώσω και το νοίκι, να μην το ξεχάσουμε...»
«Ευχαριστώ», είπα παίρνοντας τον φάκελο. «Σας έχω έτοιμη και την απόδειξη. Ορίστε. Να σας φτιάξω έναν «Με συγχωρείτε... Αντονίου. Σας έφερα το ενοίκιο».



καφέ; Ένα σοκολατάκι;» Και του πρόσφερα το μπολ με τα κουλουράκια.

«Ευχαριστώ», είπε ο κ. Αντωνίου. Έπεσε μια μικρή σιωπή. «Ξέρετε μόλις τελείωσα την Ιατρική», είπε ξαφνικά.

«Ααα, μπράβο», απάντησα ενθουσιασμένη. «Τι κλάδο σκέφτεστε ν' ακολουθήσετε; Παιδιατρική; Χειρουργική;» «Ψυχατρική».

Το είπε, και μας κοίταξε έναν - έναν πολύ σοβαρά.

Η κόρη μου αναστένειξε πάλι.

«Σ' το είπα, βρε μάνο», ψηθύρισε, αρκετά δυνατά για να την ακούμε όλοι. «Σου το είπα τόσες φορές, μην προσπαθείς να εξηγήσεις. Τα κάνεις θάλασσα. Τι το θελες τώρα εκείνο το μάθημα με τον κουφό; Μπερδεύτηκε* ο άνθρωπος».

«Ααα... σταμάτησε κι η βροχή», είπε ο κ. Αντωνίου και σηκώθηκε. «Καλότερα να φύγω πριν ξαναρχίσει. Ε... την ομπρέλα μου...».

Κι έπειτα, στο τέλος του μηνός, πήρα ένα τηλεφόρνημα. «Γεια σας, κυρία Δημητρά. Αντωνίου εδώ. Μπορείτε να μου δώσετε έναν αριθμό λογαριασμού, παρακαλώ; Πιστεύω πως είναι πιο εύκολο για όλους να καταθέτω* το ενοίκιο στην τράπεζα», είπε με βελούδινη ευγένεια.

τόλμε τα μαλλιά της έβαζε τα μαλλά της σε ρολά προβλήματα των κλαδών επαγγελματικά προβλήματα ένα σωρό άνθρωπου πάρα πολλοί άνθρωποι τα κάνεις θάλασσα μπερδεύεις την κατάσταση

(Πατί τι τίτλο να δώσεις σ' αυτή την ιστορία;)

Χωρίς τίτλο

Μόλις είχα μπει στο σπίτι όταν χτύπησε το τηλέφωνο.

«Επιτέλους, σε βρήκα. Που ήσουν;», φόναξε η ξαδέρφη μου μέσα στ' αυτί μου. «Πάρε ένα ταξί κι έλα αμέσως! Ξέχασα τη Χριστίνα σ' ένα ταξί...»

«Μα... τι;»

«Ξέχασα την κόρη μου στο ταξί. Έλα αμέσως!».

Ζαλισμένη* από μια τέτοια ανακοίνωση*, άρπαξα την τσάντα μου κι έφυγα τρέχοντας. Η Ολγα με περίμενε έξω από την πολυκατοικία της. Το πρόσωπό της ήταν κατακόκκινο και τα μάτια της μάτια τρελών. «Μείνε εσύ εδώ», είπε βιαστικά, «κι εγώ πάω στην Αστυνομία».

«Ένα λεπτό, βρε Όλγα, τι θα κάνω εδώ;».

«Θα περιμένεις μήπως γυρίσει ο ταξιτζής με το παιδί;».

«Ο Περικλής;»

«Επάνω είναι. Και δε θέλω να το πάρει είδηση. Θα με σκοτώσει.»

«Πού πας; Μη φεύγεις. Πότε... θέλω να πώ τι ώρα την